

Omschrijving

Begin- en eindpunt

Het Pannenkoekenfort in het Fort aan de Drecht, Grevelingen 50 in Uithoorn

Filmpjes en geluiden brengen je 100 jaar terug in de tijd. RoutAbel laat je zien hoe het land onder water werd gezet. Niet veder vertellen, want de vijand mag het niet weten.

Routeomschrijving

Om Amsterdam te beschermen bij een oorlog, werd ruim 100 jaar geleden een slim plan bedacht: de Stelling van Amsterdam. Bij gevaar werd een 3 kilometer brede strook land rondom de stad onder water gezet. Forten werden gebouwd om alles wat niet onder water gezet. Forten werden gebouwd om alles wat niet onder water lag te bewaken. Toen de Eerste wereldoorlog uitbrak, werden de forten bemand door duizenden soldaten. Nog steeds zijn de forten spannend. Tijdens deze route breng je een bezoekje aan twee forten.

Horeca onderweg

- Dat is pas spannend pannenkoeken eten! Het pannenkoekenfort, Uithoorn
- Gezellig op het terras bij de boer. De hooiberg, de Kwakel

Deze route is gratis te downloaden via de [RoutAbel](#).

RouteAbel is een route app met wandel- en fietsroutes o.a. langs de Stelling van Amsterdam. Download de RoutAbel app in de [Appstore](#) of voor [Google Play](#).

Forten in deze route

Fort aan de Drecht

Uithoorn

Fort bij Uithoorn

Amstelhoek

Routebeschrijving